

Vakantieweek in pittoreske sferen!

Donderdag 4 juli. Vannacht heeft het veel geregend, en mede daarom is het nu droog en schijnt de zon. Allereerst de dagopening van Jacco. Hij vertelt over de verandering die in de loop van de tijd heeft plaatsgevonden met betrekking tot het geloof. Een verhaal dat ook aansluit op de film van gisteren waarvan we konden leren dat we het met elkaar moeten doen om onrecht recht te buigen.

We hebben twee jarigen vandaag, Truus en Ageeth. Dat wordt uiteraard gevierd. Beiden worden bezongen en tijdens het ontbijt mogen ze plaats nemen op de versierde stoelen en dragen ze een feestelijke muts. Later bij de koffie werd op taart getrakteerd en ontvangen de feestvarkens een aardigheidje en zijn ze beide hoofdrolspelers in het spel "levend memorie". Hierbij vormt een



tweetal mensen een set, net als het echte memorie, echter zijn het geen plaatjes die de set maken, maar bewegingen zoals bijvoorbeeld: 2 vingers in de oor steken of handen over elkaar doen. Als Truus of Ageeth 2 mensen aanwijzen die dezelfde beweging maken, is dat een set en levert dat een punt op. Degene die de meeste punten heeft wint het spel. Door tactisch spel en wat geluk was Truus veruit de winnaar. En viel de hoofdprijs haar ten deel: een fles champagne!

Vanmorgen was ook ons doel om het schilderwerk aan de kampplaat af te krijgen en ik kan u melden dat dat gelukt is! De lege plekken zijn ingekleurd en we zijn een echt kunstwerk rijker.

Na de lunch stappen we in de klaarstaande 2 busjes die ons naar het Marius van Dokkum museum in Harderwijk brengt. Een knus museum met mooie superrealistische humoristische schilderkunst van deze kunstenaar. Een genot om naar te kijken en met wat elektronische gidsen kwam je ook nog wat te weten over het ontstaan van diverse schilderijen. Daarna kon er nog kort gewinkeld worden of worden rondgestapt in het nabijgelegen parkje en dat was met dit mooie weer zeker geen straf! De busjes waren op de afgesproken tijd weer ter plaatse en brachten ons weer veilig thuis.



Het laatste diner in Het Bosgoed had een verrassing voor onze jarigen onder ons maar ook voor Janny die morgen haar verjaardag viert. Bij het nagerecht kwamen 3 vuurfontijnen de keuken uit

en belandden op de borden van Ageeth, Truus en Janny. Daar moest snel een foto van gemaakt worden! Het toetje was ook zonder vuurfakkels trouwens al een feestje. De sinaasappel-yoghurt bavarois had een buitengewoon groot formaat en was buitensporig lekker. Dat wordt thuis weer afkicken en afvallen.



Aan het begin van de avond deed Gerda Kilian verslag van de dag ervoor. Een verslag schrijven kan je wel aan Gerda overlaten, dat bleek maar weer. Daarna kon de bingo-avond starten. De prijzentafel was goed gevuld met allerlei van huis meegenomen spullen die thuis niet gebruikt werden maar nog goed als prijs dienst konden doen. Een greep uit de prijzenkast: Een diamond-paint set, diverse zeepjes, kaarsen en schrijfblokjes, een tinnen koffieserviesje met dienblad en een antiek voetenbankje. Kortom voor elk wat

wils. De eerste rondes liepen gesmeerd en naarmate de avond vorderde raakte iedereen wat beter ingespeeld en moest bij de ballenmolen extra hulp worden ingezet om het tempo wat op te schroeven. De ballen werden aan elkaar gewauweld door Jacco die soms wel eens nummers wist op te noemen die op geen enkele kaart voorkwamen. Toch bleek er regelmatig BINGO te zijn en raakte ver na 22 uur de prijzentafel leeg. Daarna was het de beurt aan onze vakantievriend ChatGPT die na het invoeren van enkele basisgegevens van o.a. het weekprogramma ons een buitengewoon lachwekkend verhaal liet vertellen waarin een ieder in een bijzondere situatie werd benoemd. Wat hebben wij een pret gehad! En na dit alles werd voor de laatste keer het Wachterslied gezongen. Een in vele opzichten bijzondere week is bijna ten einde gekomen. Morgen wacht ons nog het inpakken van de koffers, een ontbijt en lunch en een gezamenlijke terugreis naar Aalsmeer waar we rond 15.00 uur bij het Drijfhuis hopen aan te komen. Als Vakantieteam zullen we de interessante gesprekken maar zeker ook de gezellige maaltijden en lachpartijen missen en hopen we alle deelnemers bij de reünie weer te zien en te spreken! Voor nu iedereen bedankt, het was een week om nooit te vergeten.



Het Vakantieweek Team