

'In de optocht door de tijd'

dienst waarin we hen
die ons zijn voorgegaan herdenken



*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
Zondag 22 november 2020*

Voorgangers:

ds. Iris Speckmann en Ellen van Houten-Oranje, ouderenpastor

M.m.v. de leden van de liturgiegroep

Zang: Mirelle Verheijen

Bloemschikking: Jeannette Philippo en Dick van Leeuwen

Koster: Leon de Graaff

Voor aanvang klinkt: 'God, waar bent U?' uit de musical Mozes

* Mededelingen van de kerkenraad

* Ontsteken van de Gemeentekaars

*'In het licht van deze kaars
mogen we de warmte en de troost zien van God
Die naast ons mensen wil staan,
ook te midden van verdriet'*

* Moment van stilte en inkeer

* Zang: Lied 601 'Lied aan het Licht', vers 1 en 2

1 Licht dat ons aan-stoot in de mor-gen,
voor-tij-dig licht waar-in wij staan
koud, één voor één, en on-ge-bor-gen,
licht o-ver-dek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uit-val, dat wij al-len
zo zwaar en droe-vig als wij zijn
niet uit-el-kaars ge-na-de val-len
en doel-loos en on-vind-baar zijn.

The image shows a musical score for a song in 2/2 time, key of B-flat major. It consists of eight staves of music with Dutch lyrics underneath. The lyrics are: '1 Licht dat ons aan-stoot in de mor-gen, voor-tij-dig licht waar-in wij staan koud, één voor één, en on-ge-bor-gen, licht o-ver-dek mij, vuur mij aan. Dat ik niet uit-val, dat wij al-len zo zwaar en droe-vig als wij zijn niet uit-el-kaars ge-na-de val-len en doel-loos en on-vind-baar zijn.'

2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.

Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

*** Bemoediging en groet**

*** Zang:** Lied 601 'Lied aan het Licht', vers 3

3. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.

Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.

Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.

Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

*** Herdenken**

*** Zang:** Lied 413, vers 3 'Heer, ontferm U over ons'

*** Gebed**

*** Inleiding**

*** 1e Lezing:** Jesaja 60 vers 1-4 en vers 15-22

*'1 Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de HEER.*

*2 Duisternis bedekt de aarde
en donkerte de naties,
maar over jou schijnt de HEER,
zijn luister is boven jou zichtbaar.*

*3 Volken laten zich leiden door jouw licht,
koningen door de glans van je schijnsel.*

*4 Open je ogen, kijk om je heen:
ze stromen in drommen naar je toe;
je zonen komen van ver,
je dochters worden op de heup gedragen.*

*15 Eens was je verlaten en gehaat
en werd je door niemand bezocht, maar ik zal je eeuwige roem verlenen,
geslacht op geslacht zul je een bron van vreugde zijn.*

*16 De andere volken en hun koningen zullen als een moeder
voor je zorgen. Ze zullen je alles geven wat je nodig hebt.
En dan zul je weten dat ik, de Heer, jou bevrijd.*

En dat ik, de machtige God van Jakob, jou bescherm.

*17 In plaats van koper zal ik je goud brengen,
in plaats van ijzer breng ik zilver, koper in plaats van bomen,
ijzer in plaats van stenen, als je regering stel ik vrede aan,
als je drijvers gerechtigheid.*

*18 Van geweld in je land wordt niets meer vernomen,
noch van verwoesting en rampspoed binnen je grenzen.
Je zult je muren Redding noemen en je poorten Faam.*

*19 Overdag is het licht van de zon niet meer nodig,
de glans van de maan hoeft je niet te verlichten,
want de HEER zal je voor altijd licht geven
en je God zal voor je schitteren.*

*20 Je zon zal niet meer ondergaan, je maan niet meer afnemen,-
want de Ene zal voor jou wezen tot licht voor eeuwig;
veranderd in vrede worden de dagen van je rouw.*

*21 Je volk telt enkel nog rechtvaardigen,
zij zullen het land voorgoed bezitten.
Zij zijn de eerste scheuten van wat ik heb geplant,
ik heb hen gemaakt om mijn luister te tonen.
22 De geringste groeit uit tot een duizendtal,
de kleinste tot een machtig volk.
Ik, de HEER, zal dit spoedig volvoeren,
wanneer de tijd is gekomen.'*

*** 2e Lezing:** Hebrëeën 11 vers 1-3 en vers 8-16

'1 Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.

2 Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. 3 Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.

8 Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen. 9 Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten 10 omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd. 11 Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken, en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. 12 Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was, zoveel nakomelingen voort als er sterren aan de hemel staan, ontelbaar als zandkorrels op het strand langs de zee. 13 Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten.

14 Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. 15 En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. 16 Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereedgemaakt.'

* **Zang:** Lied 802 'Door de wereld gaat een woord'

1 Door de we-reld gaat een woord
en het drijft de men-sen voort:
'Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.'

refrein:
He - re God, wij zijn ver-vreem-den
door te luis-teren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ont-heem-den
naar het nieuw Je - ru - za-lem.

Liedboek Online

3. Menigeen ging zelf op pad
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan
laat ook hem het woord verstaan.

Refrein

4. Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.

Refrein

5. Velen, die de moed begaf,
blijven staan of dwalen af,
hunkerend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.

Refrein

6. Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
'Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.'

Refrein

*** Herdenken van de overledenen**

'Troost'

Leven is als sneeuw
Je kunt het niet bewaren.
Troost is
dat jij er was
uren, maanden, jaren.

Wij willen de namen noemen van de leden, vrienden
en belangstellenden van onze Gemeente
die het afgelopen jaar zijn overleden.
Voor een ieder afzonderlijk steken wij een licht aan.
Wij noemen hen bij hun diepste naam.



Ook willen wij denken aan diegenen, die het afgelopen jaar
eveneens een dierbare hebben verloren aan de dood.
Laten wij een licht ontsteken voor hen, als teken van gedeeld verdriet.



Het laatste licht ontsteken we voor alle mensen in de wereld
waarvan wij de namen niet kennen.

Daarbij denken we aan hen die dit jaar zijn omgekomen
tijdens de vlucht of door oorlog en geweld, natuurrampen,
armoede of op een andere wijze zijn gestorven.

Ook voor wie er geen steen of gebeden waren,
geen gedachtenisdienst werd gehouden
en van wie de familie als gevolg van het Coronavirus
niet op passende wijze rustig afscheid kon nemen, brandt dit licht.
Wij weten dat ook hun namen in Uw hand geschreven staan.



*** We luisteren naar: 'De gestorvene'**
uit 'De Slechtvalk' (1966) van Ida Gerhardt (1905-1997),
compositie Antoine Oomen

Zeven maal om de aarde te gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;
zeven maal, om die ene te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde te gaan.

Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon uit de dood ik die ene doen keren.
Zeven maal over de zeeën te gaan –
zeven maal om met zijn tweeën te staan.

*** Overdenking**

*** We luisteren naar pianospel: 'Cent Mille Chansons',** Frida Boccara

*** Voorbeden, stil gebed en Onze Vader**

*** Slotlied: 'Om liefde gaan wij een leven',**
tekst Huub Oosterhuis, muziek Wilfried Kemp

1. Om liefde gaan wij een leven, zeilen wij over de zee,
vliegen wij langs de hemel,
om liefde gaan wij een leven met licht en met donker mee.
Vogeltje van de bergen wat zwoeg je dapper voort?
Om wat ik uit de verte van liefde heb gehoord.

2. Om liefde gaan wij een leven, graven diep in de nacht,
kruipen wij onder de hemel,
om liefde gaan wij een leven om weten en stille kracht.
Mensje, één van de velen, waar snelt je voetstap heen?
Waar is te vinden dat ene, daar snellen mijn voeten heen.

3. Om iemand gaan wij een leven, wagen wij dood na dood,
zwerven de verste wegen om jou,
op hoop van zegen, mijn liefde, mijn reisgenoot.
Dalen van zwarte aarde, bergen van hemelsblauw,
om alles ga ik dit leven om alles of niets met jou.

*** Zegenbede**

*** Zang:** Ierse zegenbede

May the road rise to meet you.
May the wind be always at your back.
May the sun shine warm upon your face,
the rains fall soft upon your fields
and until we meet again,
until we meet again,
may God, may God hold you
in the palm of His hand.

And until we meet again,
until we meet again,
may God, may God hold you
in the palm of His hand.

*** Doven van de Gemeentekaars**

*** We luisteren naar pianospel:
'Ga met God en Hij zal met je zijn'**

De lichtjes blijven nog



even branden...

***Bij de afbeelding op de voorkant: 'Vijf levenstreden',
Jörgen Habedank, 2004, acryl op linnen***