



Westhill nieuwsbrief 1 -2012/2013

Beste allemaal,

Deze brief is voor: Westhill-kinderen van 4 tot 11 jaar  
Nieuwe 12+ kinderen (11 – 13/14 jaar)  
Oudste 12+ jongeren (15/16 jaar)  
en natuurlijk hun ouders.

De Westhill gaat binnenkort weer beginnen.

Er zijn dingen hetzelfde gebleven; andere doen we dit seizoen op iets andere wijze.

Ik blijf iedereen informeren via deze mail-brieven op strategische momenten in het jaar.

Hopelijk heeft iedereen een mooie zomervakantie gehad en kan met frisse moed aan het nieuwe seizoen beginnen. Na de vakantie gaan de meeste kinderen naar hun nieuwe leerjaar of zelfs naar een andere school: een nieuwe toekomst tegemoet.

Het lijkt nog maar pas geleden dat we onszelf lieten natregenen in Schoorl. Het was een bijzondere dag, die voor het eerst letterlijk in het water viel.



Zien we er niet vrolijk uit?

Er staat er weer eentje gepland net voor de zomervakantie van volgend jaar. Zover is het nog niet!

### **Daar gaan we weer!**

Er is inmiddels veel drukte op de achtergrond om het nieuwe seizoen te starten. Tijden veranderen en dit vraagt elke keer om aanpassingen. Zoals eerder gemeld, zijn bij de Westhill nu vooral jonge kinderen, die we in één groep plaatsen. Tijdens de diensten zullen de oudsten van de groep regelmatig hun eigen dingen gaan doen, zodat we de ontwikkelingsfasen recht kunnen doen. Colette, Jip, Lucinda en Mirelle zijn de vaste gezichten bij deze groep, die regelmatig door anderen worden geassisteerd.

De oudste Westhillers bevorderen we mee naar de 12+. Hiermee starten we een nieuwe groep, die op de zondag-vroege-avond bij elkaar gaan komen. In de Westhill kinderkerkdienst op 14 oktober gaan we aandacht aan deze groep en de veranderde situatie besteden, zoals we dat eerder bij een overgang deden.

Dat betekent dat alle kinderen die vanaf nu in groep (7), 8, brugklas en eventueel klas 2 zitten worden uitgenodigd voor de 12+ bijeenkomsten. Nikki gaat me bij deze bijeenkomsten helpen. De eerste keer wil ik houden op zondagavond 30 september van 17.00 – 19.30 uur.

Ook met de oudste 12+ groep ga ik een paar momenten plannen. We kijken naar de dingen die zij belangrijk vinden en hoe we er met het groepje goede dingen mee kunnen doen. Meedoen met de Bindingkerstopvoering, een weekendje weg, samen eten een activiteit uitwerken.....

Ondanks de veranderingen willen we blijven staan voor een fijne en vertrouwde plek voor de kinderen met verhalen, activiteiten, projecten, waar de kinderen plezier, kennis en ervaringen opdoen rondom het geloof.

Er verandert dus het één en ander. Eén van die dingen is dat ik iets minder uren voor de kerk werk en daardoor minder op zondagochtend aanwezig ben. Ik stuur de Westhill aan en zal mij vooral praktisch met de oudere groepen bezighouden.

Om de Westhill-diensten tot een leuke activiteit te maken, hebben we gelukkig een goede groep vrijwilligers tot onze beschikking, die zich in hun taak goed ontplooiën. Ook bij de 12+ gaan we proberen meer vrijwilligers te betrekken.

Natuurlijk kan dit niet zonder kinderen! Daarom zijn we op zoek naar kinderen die graag met ons mee willen doen. Kinderen waarvan de ouders het belangrijk vinden dat hun kroost iets leert over het geloof en ervaart hoe dat kan zijn als zingeving voor het leven. Weet u iemand? Nodig deze uit of geef het aan mij door, zodat ik contact kan zoeken.

Iedereen zal weer van ons zien en horen gedurende het seizoen. Al is het niet altijd zoals u verwacht. Alle ouders ontvangen bij elke schoolvakantie een Westhill nieuwsbrief.

### **Zondag 9 september: startdienst**

Aanstaande zondag is de start-kerkdienst voor het komende seizoen. Een dienst, waarvoor jullie allemaal worden uitgenodigd.

Zoals we gewend zijn, zullen de kinderen tijdens de dienst een eigen activiteit gaan doen, terwijl de volwassenen de dienst in de kerkzaal beleven. In het begin en misschien aan het einde zijn we met de kinderen even in de kerk. Wie wil, is van harte welkom!

De week erna, verwachten we iedereen boven op de bekende plek!



### **Judit**

De eerste weken van het nieuwe seizoen worden we geïnspireerd door het verhaal van Judit. In dit verhaal wordt de stad Betulia bedreigd door Holofernes, een legeraanvoerder in het leger van Nebukadnezar. De mensen in Betulia zijn zo bang dat ze zich willen overgeven. Maar Judit zegt dat ze op god moeten vertrouwen. Ze verzint een plan en weet Holofernes te verslaan. Op de tegel stoppen Judit en haar kamenierster iets in een levensmiddelentas.....

Dit spannende verhaal met natuurlijk een (...) oplossing, zullen we in de kinderkerkdienst centraal stellen. De Westhillers zullen een presentatie geven! De afloop zal later bekend worden, want de verhaallijn loopt nog eventjes door.

### **kerstmusical**

De grootste activiteit van het jaar begint ook weer te borrelen. We houden alle sites in de gaten van musicalproducenten. Komt er nog een leuke nieuwe musical uit? Of kiezen we dit jaar toch een mooi oud verhaal? Rond de herfstvakantie laten we weten welke musical we dit jaar op het toneel brengen.

### **in de agenda van de Westhill:**

09 september Start-kerkdienst voor het gezin  
16 september eerste Westhill  
23 september GEEN Westhill ivm oecumenische dienst  
30 september Westhill  
**Eerste keer jongste 12+** (verzin een naam!)  
07 oktober Westhill  
**Eerste keer oudste 12+**(verzin een naam!)  
14 oktober Kinderkerkdienst Westhill + jongste 12+  
21/28 oktober Westhill-vakantie

Hopelijk staat alles duidelijk op schrift.

Heb je vragen of opmerkingen, foutjes ontdekt, neem dan gerust contact op.

Ik verduidelijk, pas aan en vul aan!

met vriendelijke groeten,  
Jan Broere