



## Westhillnieuwsbrief 02-2012

Het is weer even geleden dat jullie een brief ontvingen. Maar met goede moed heb ik de draad van schrijven weer opgepakt. Hiermee wil ik iedereen informeren over de komende veertigdagentijd.

Na de krokusvakantie (**26 februari en 4 maart**) zijn we volop in de veertigdagentijd. Deze begint op zondag 26 februari en duurt tot Pasen. Inmiddels zijn we gewend om diverse projecten te doen in de periodes rond feestdagen.

Deze keer doen we het een beetje anders. We zullen met de kinderen op de bovenverdieping met het project aan de slag gaan en dit in een muurkrant laten zien in de kerk. Het zou zomaar kunnen gebeuren dat we opeens wél verschijnen, maar dat is dan een verrassing...

Het project willen we de titel: 'Lef doet Leven' meegeven. Deze tekst in gebruikt op een zgn. 'Loesje' poster en zet ons aan het denken. Het wordt een veranderende tijd!

In de stille week willen we met de kinderen op de woensdagmiddag een knutselmiddag organiseren. Het thema van het project zal ons ingeven wat en hoe we gaan knutselen. Als de precieze invulling bekend is, zal ik iedereen mailen, met de mogelijkheid tot inschrijving.

Ten slotte willen we met Pasen het project afsluiten in de kerkdienst, waar we dan te midden van de muurkrant een presentatie geven. Daarna hebben we met de kinderen ons traditionele Paasontbijt en gaan eieren zoeken.

### Goed doel

Tijdens het project willen we met de kinderen ook aandacht schenken aan het goede doel. Tijdens de vasten is het tenslotte gewoon om aan anderen te denken.

Het lijkt me in deze goed om aan te sluiten bij het project van de kerkdiensten in deze tijd: voor de stichting EXODUS.

Deze stichting begeleidt ex-gedetineerden. Het Exodushuis in Amsterdam biedt plaats aan 12-25 mensen. De ex-gedetineerden volgen een begeleidingsprogramma als voorbereiding op de terugkeer in de maatschappij. Er is aandacht voor: werk, wonen, relaties, zingeving. De stichting werkt met veel vrijwilligers. Het Exodushuis in Amsterdam wil het geld graag besteden aan een familiedag die eens per jaar wordt georganiseerd.

Over het hoe en wat van de bijdrage van de Westhill gaan we met de kinderen aan de slag.

### Ezechiël

We werken in deze periode met verhalen uit Ezechiël, de profeet. Hij heeft elke keer weer lef nodig om zijn boodschap voor het voetlicht te brengen. Hij wijst erop hoe het mis kan lopen en hoe het leven mogelijk is op de manier zoals God het wil. Hij vindt echter weinig gehoor. Nee, het roept meer tegenstand op. Maar doordat Ezechiël zijn nek uitsteekt en net als Jezus in een moeilijk parket komt, zal er toch verandering mogelijk zijn. En daar is lef voor nodig.

Met de kinderen denken we na over veranderingen. Welke dingen zouden we liever anders zien? Wat staat in de weg om dat doel te bereiken? Hoe kunnen we dat dan veranderen en wat is daar voor nodig?

In een visioen wordt de profeet Ezechiël naar een vallei gevoerd die vol ligt met menselijke beenderen. God brengt de botten weer tot leven: hij voegt ze aaneen, legt er zenuwen en vlees op, doet er een huid over en laat Ezechiël er een geest in profeteren. Nu moet hij er voor zorgen dat deze tot leven gebrachte mensen gaan leven volgens de regels van God. Het is een plastisch, fantasieverhaal met een bedoeling.

De jongere kinderen zullen werken met prentenboeken die het idee van de verhalen naar voren zullen brengen. Ook voor de oudere kinderen zullen regelmatig spiegelverhalen gebruikt worden voor deze moeilijke materie. Zo wordt de boodschap van Ezechiël duidelijker.

### **Rest-verbouwingsperikelen**

Tot slot gaan we in de tweede helft van het seizoen de veranderingen op de bovenverdieping afronden. Er komen nog nieuwe kussens op de banken en zijn we in onderhandeling over het verkeerd geleverde prikbord en een uitbreiding van de groene tafel. Het naambordje op de SOLDERdeur moet eindelijk gemaakt worden. Ook zouden er nog wat kleding voor musical en kerstspel kunnen worden afgemaakt, onder leiding van Nelleke. Zo zijn er dus nog kleine dingen die we willen afmaken. Kun je ergens mee helpen, bied dit aan! Dan kijken we wanneer het kan worden afgemaakt.

### **Musical reünie**

Ook beloofd, maar nog niet tot uitvoer gebracht!

Op woensdagmiddag 28 maart om half 4 tot kwart voor 5 willen we de musical met de kinderen bekijken. We kijken op het grote scherm in De Binding. Wie de dvd wil hebben tegen productiekosten, kan zich op deze middag aanmelden (of via een mailtje).

### **in de agenda van de Westhill:**

26 februari	vakantie
04 maart	vakantie
11 maart t/m	Westhill 40-dagen project
01 april	Westhill
28 maart	Musical 'HET VERHAAL' kijken 15.30 uur
04 april	Stille week knutselen 16.00 uur
08 april	Pasen: kerkdienst, Paasontbijt.

Hopelijk is iedereen weer voldoende op de hoogte van de plannen voor de komende periode. Voor enkele details ontvangen jullie tussen door een mail. Heb je vragen of opmerkingen, kun je altijd even mailen.

Met vriendelijke groeten namens de gehele Westhill leiding,

JAN BROERE